



# Blijf bewogen

## Interreligieuze vredesdienst

Wat doet het met mij wanneer oorlog zo lang voortduurt dat het bijna onderdeel wordt van de achtergrondruis en wanneer het ene conflict het andere verdringt?  
Hoe blijf ik in liefde deze aarde bewonen te midden van zoveel geweld en onmacht?

We zoeken elkaar op, om elkaar nabij te zijn, ook als het gaat over deze vragen. Om onze gevoelens van machteloosheid en wellicht zelfs op de loer liggende onverschilligheid met elkaar te delen. We hebben geen pasklare antwoorden en we redden het niet met enkel woorden van hoop en vertrouwen. Maar we willen met elkaar delen hoe we de hoop in onszelf aanroepen en hoe we de weg naar de liefde kunnen vinden.

Wanneer: **donderdag 26 maart 2026**

Waar: **Apostolisch Genootschap  
Van Adrichemstraat 277, Delft**

Aanvang: **20.00 uur** (inloop vanaf 19:30 uur)

*Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.*

